

## Arrangera Kulturarvsdagen 2023 i Rönö.

Andra helgen i september, söndagen den 10:e, anordnar Riksantikvarieämbetet Kulturarvsdagen i hela Sverige med ett gemensamt europeiskt tema. Alla som vill är välkomna att arrangera lokala eller digitala aktiviteter med koppling till kulturarv och kulturmiljöer, till exempel vandringar, visningar, smakprov, hantverk, utställningar, prova-på, tävlingar, musikunderhållning och inte minst aktiviteter för barn i alla åldrar.

Förra onsdagen, den 28 juni, bjöd Kulturarv Östergötland till en informations- & fikaträff om denna RAÄ:s kulturarvsdag i september. Träffen hölls i det nationella, undersköna Medevi Brunn, beläget norr om Motala. Det var bara att dyka upp! Även Rönö Bygdeförening fick en inbjudan och representanter var vi, Eva-Britt och Conny Passmark. Vi träffade flera bekanta inom hembygdsrörelsen; även från förbundsstyrelsen, Lövsstad och Ljungs Slott och gjorde nya, trevliga bekantskaper. Karin Lövgren som ansvarar för Kulturarv Östergötland hälsade oss välkomna och informerade om Kulturarvsdagen. Innan kaffet och jordgubbstårten berättade Madelene Öberg, ordf i Västra Nys hembygdsförening, med inlevelse och stor kunskap om bygdens kulturarv och specifikt om Medevi Brunn. Senare under förmiddagen berättade jag om vårt fantastiska Rönö och även Vikbolandet fick sin beskärda del. Jag avslutade med att berätta om vårt stora "Nya Festplatsen"-projekt och hälsade alla välkomna till invigningen 2024.

Efter avslutningstal av Karin Lövgren, som betonade vikten av att träffas på detta sätt med olika aktörer inom kulturarvets sfär, bjöds vi på en guidning av Societetssalongen, Brunnsalongen med Västra Ny-sonen Anders Malmströms stora väggmålning (Anders är far till August Malmström som målade "Grindslanten"), Medevis lilla Brunnskyrka med separata ingångar och platser för bättre och sämre bemedlade hälsobesökare till Medevi. Även denna kyrka har ett votivskepp, dock med en annan uppgift än vad jag tidigare kommit i kontakt med; den visar vilket väder vi skall få, genom att ändra sin riktning. Guidning avslutades givetvis med ett besök i den mycket vackra Högbrunnen för att få möjlighet att inmundiga det hälsosamma brunnsvattnet. Dagen vid Medevi avslutades med en mycket god lunch baserad på lokala råvaror: vit sparris, torkad skinka på det anrika Schweizeriet. Dock saknade vi brunnsorkesterns toner. Säkert var de på annan plats och övade på kvällens "Grötlunk".

Medevi Brunn, ett av Sveriges finaste kulturarv, är alltid värd ett besök.

Eva-Britt o Conny Passmark



Madelene Öberg, ordf i Västra Nys hembygdsförening berättar om Societetssalongen.



Wårdshuset med den senare tillbyggda, lilla serveringsbyggnaden.





Anders Malmströms målning av Medevi Brunn i den stora matsalen i Wårdshuset.



Votivskeppet som visare att morgondagens väder blir varmt och soligt.



Medevi Brunns hälsokälla i den vitmålade Högbrunnen, för dagen behängd med röda blomsterkreationer.



